



### **Hoe ben je met deze kalender in aanraking gekomen?**

S: In 1985 heb ik 3 maanden door de Yucatan gereisd, maar toen wist ik nog niets van de Maya. Voor mij is dat begonnen bij de Frontier Bookshop. Ik kocht daar de Crop Circle Calendar 2004 met de Tzolkin pictogrammen. Daarna heb ik de film 'The Year Zero' van Wiek Lenssen gezien en toen schakelde alles snel aan elkaar. Samen met m'n broertjes en goede vrienden heb ik een workshop bij Peter Toonen en Nicole gevolgd. Alles wat ik te weten kwam viel op z'n plaats, maar ik merkte ook dat ik veel behoefte had om de uitgebreide informatie praktisch toe te passen, dan snap en onthoud ik het beter. Al jaren hou ik mijn maandelijksse cyclus bij en aangezien ik werk als grafisch vormgever, was het voor mij logisch om deze 13 Manen/28-dagen kalender te combineren en de Cyclus Kalender te ontwerpen. Daarna kwamen de dagzegelstickers, stickers met het zegel, toon en gids om in je agenda te plakken en nu het logisch vervolg op de stickers; de agenda.

N: Voor mij is het een lang verhaal. Het pad van de Maya kalender is zo bijzonder: het is een aaneenschakeling van synchroniciteiten geweest vanaf het moment dat ik er voor het eerst mee in aanraking kwam. Dat was tijdens mijn reis door Yucatan met een vriendin en sindsdien is dat niet meer opgehouden. Weet je dat ik vaak van mensen hoor dat hun leven werkelijk in een andere, magische stroom terecht kwam vanaf de eerste kennismaking met de Mayakalender. En die stroom noemen we nu 'de natuurlijke tijd'. En in die stroom zijn we allemaal met elkaar verbonden en bestaat er geen toeval meer, en geen onderscheid tussen 'hier' en 'daar' en tussen 'jij' en 'ik'. 'In lak'ech' zeggen de Maya's dan ook, dat betekent 'ik ben een andere jij'. We zijn allemaal verbonden.

### **Hoeveel mensen zijn bekend met de 13 Manen Kalender?**

N: Achter de 13 Manen Kalender staat wereldwijd een enorme groep mensen die weer in harmonie wil leven met de natuurlijke cycli. De beweging is enorm en, hopelijk, niet meer te stoppen.

S: Dat imponeert mij, want het is geen klein verhaal. In ongeveer 90 landen zijn mensen bezig hun omgeving te informeren. Behalve in bijna heel Europa en elk land van het continent Amerika is het ook bekend in de Oekraïne, Litouwen, Rusland, Kazakstan, Oezbekistan, Honk Kong, Thailand, Nepal, en Bali. Landen waar je dat niet zomaar van zou verwachten. En in Japan leeft de 13 Manen Kalender enorm.

## **Verander je geest - Verander je kalender Verander je tijd!**

### **Wat vind je zelf het leukste aan deze agenda?**

S: Ik hou van agenda's. Ze brengen mijn 'buitenwereld' in zicht. Met de 13-Moon Diary kan ik ook overzicht creëren van mijn 'binnenwereld', waardoor ik vanzelf inzicht krijg in mijn natuurlijke cycli. Ik hoef alleen maar de agenda te gebruiken en de tijd te laten verstrijken.

N: Alles in één en met mijn lievelingsafbeeldingen. En dat ik dan met steeds meer mensen synchroon ben! Want zij hebben ook allemaal deze agenda!

### **Voor wie is deze agenda bedoeld?**

S: Voor iedereen die wil weten wat zijn/haar natuurlijke ritme is. En voor iedereen die kennis wil maken met de 'basis informatie', want er is nog veel meer te leren over deze kalender.

N: Natuurlijk is het een 'must have' voor de mensen die al bekend zijn met de 13 Manen Kalender. Maar het is geen probleem als je er nog niets van weet, want we nemen je stap voor stap mee in het verhaal. De uitleg is heel laagdrempelig en helder. En als je er niets van wilt weten, dan is de agenda gewoon erg mooi! Hij is bruikbaar als werk- en als schoolagenda en beslaat anderhalf jaar. Dus je kunt 1 januari instappen of bij een nieuw schooljaar. En het Engels is heel makkelijk te begrijpen.

### **Waarom is de agenda in het Engels?**

S: Deze agenda gaat ook naar het buitenland. Maar als er heel veel agenda's in Nederland worden verkocht, gaan we natuurlijk aan Frontier vragen of een Nederlandse versie mogelijk is.

N: Ik zou het wel graag willen, want ik heb het in het Nederlands geschreven en veel taalkundigheden zijn uit de vertaling verdwenen.

Nederlandstalig zou voor een eerste oplage niet haalbaar zijn, omdat er gewoonweg te weinig Nederlandstalige mensen zijn die de 13 Manen Kalender kennen. Maar wacht maar af, dat gaat veranderen...!

Zie [www.mayatzolkin.com](http://www.mayatzolkin.com) voor meer afbeeldingen van de 13 Moon Diary of Natural Time. Voor de Hubble foto, zie <http://www.spacetelescope.org>

De Cyclus Kalender is vrij te downloaden als PDF op de website [www.mayatzolkin.com](http://www.mayatzolkin.com).